

Reisinformatie

Zendingsreis Albanie

Maandag 15 t/m donderdag 25 juli



Hieronder vind je extra informatie van je reis

Verblijf

De eerste vier nachten verblijf je in het guesthouse van de organisatie CEF in Durrës, een organisatie in Durrës waarmee de ZGG samenwerkt.



Vervolgens verblijf je zes nachten in een luxer guesthouse in Tepelenë. Dit guesthouse heeft een zwembad en het is inclusief ontbijt.



Zendingsreis inhoudelijk

Op verschillende manieren maak je tijdens deze reis kennis met het [zendingswerk van ZGG in Albanië](#). In de zendingkerkjes van Durrës en Tepelenë zullen werkers iets vertellen en laten zien van het [evangelisatiewerk](#) onder mannen, vrouwen en jongeren en over het proces van gemeentevorming.

Thema's als 'roeping', 'voorbereiding op zending' en 'taal- en cultuurstudie' vergeten we daarbij ook niet. Tijdens informele momenten waaraan zendingswerkers deelnemen, is er mogelijkheid om eventueel ook persoonlijke vragen hierover te stellen.

Het hoogtepunt van deze reis is natuurlijk de dienst op zondag, waarbij we samen met Albanese gemeenteleden en bezoekers naar Gods Woord zullen luisteren en Albanese liederen zullen zingen. Natuurlijk zorgen we voor een Nederlandse vertaling van de dienst, zodat alles goed te volgen is.



Wist je dat de Bijbelschool een belangrijk onderdeel vormt van het zendingswerk in Albanië? In Durrës verblijf je op een steenworp afstand van de school. Eén van de coördinatoren zal je er meer van laten zien. Daarbij kun je ook meteen kennismaken met het literatuurwerk. Misschien mogen we ook wel even langskomen in de drukkerij in Tirana om te zien hoeveel delen van de Albanese Matthew Henry Bijbelverklaring er al klaarliggen...



Vanuit de verblijfplaats in Tepelenë is de zendingsgemeente van Delvinë goed bereikbaar. De Albanese christenen daar willen je vast iets vertellen over hoe zij de Heere leerden kennen en wat het betekent om christen te zijn in Albanië. Van hun ijver om met anderen het Evangelie te delen, kan je veel leren.

Zending zal niet alleen centraal staan in de verschillende bezoeken en gesprekken, maar ook tijdens dagsluitingen en bijbelstudies kunnen we verder nadenken over alles wat we rond dit thema leren en zien vanuit de praktijk in Albanië.



Omgeving

Naast de activiteiten waarmee je kennis maakt met het zendingswerk van ZGG in Albanië is er ook ruim gelegenheid om het land [Albanië](#) te verkennen. Albanië is een vrij klein land op het Balkan-schiereiland in het zuidoosten van Europa. Landen zoals Griekenland, Bulgarije en Kroatië, die ook tot het Balkan-schiereiland behoren, zijn bij de meeste toeristen inmiddels wel bekend, maar dit is niet het geval voor het kleinere, onbekendere Albanië. Dit heeft er voor een groot deel te maken dat het land voor lange tijd onder het strikte communistische regime van dictator Enver Hoxha stond.

Maak in de onderstaande alinea's alvast kennis met een selectie van bezienswaardigheden in Albanië.

Albanië heeft [een prachtige kustlijn](#), met witte stranden en een azuurblauwe zee. De fraaiste vind je in het gebied waar de Adriatische Zee overgaat in de Ionische Zee. Je zult niet hutjemutje op elkaar liggen, want er is nog niet veel toerisme aan de Albanese Riviera. De kustplaatsen Ksamil, Sarandë en Vlorë zijn vooral bij Albanese en Italiaanse toeristen populair. De stranden van Jale, Dhërmi en Livadh zijn prachtig. Velen zeggen dat in Ksamil het mooiste strand van Albanië ligt, met drie kleine eilanden voor de deur. Je kunt hier zelfs Corfu zien liggen. Struin in Sarandë door de gezellige haven en geniet er van de vers gevangen baars, brasem en heek.

Het eten is in deze streek fantastisch, met veel vis, olijven, vijgen en granaatappels. En dat voor een gemiddelde prijs van € 10 tot € 15 per gerecht. Wil je de spierwitte stranden vanaf het azuurblauwe water zien? Huur dan een bootje in deze havenstad en laat je naar de idyllische baaien varen, die alleen via het water te bereiken zijn.



[Durrës](#) is de grootste havenstad van Albanië en na Tirana de grootste stad van het land. De kilometerslange stranden, net naast de stad, trekken het heel wat toeristen aan. Durrës heeft ook historische parels. Zoals het grootste amfitheater van de Balkan uit de 1ste eeuw. Pas in de 20ste eeuw werd het ontdekt, waarna het is opgegraven en blootgelegd. Destijds zaten hier 15.000 bezoekers een gevecht te aanschouwen. Ook interessant is de Grote Moskee, in 1931 gebouwd door koning Ahmet Zogu I, die op de plaats van een oudere moskee uit de Ottomaanse tijd staat. Bij de oude stadsmuren staat het 5de eeuwse Kasteel van Durrës, waarvan bijna een derde nog intact is. Het is gebouwd door Anastasius I, de keizer van het Byzantijnse Rijk. Hij zorgde ervoor dat de stad een van de meest versterkte steden aan de kust van de Adriatische Zee was.

In de regio Durrës liggen nog meer prachtige plaatsen om te verkennen. Het hooggelegen stadje Kruië is een toeristische trekpleister. Het Bovillameer en de Kaap van Rodon zijn iets minder bekend, maar een bezoek meer dan waard.





Pas in 1991 is het communistische regime gevallen en sindsdien heeft de [hoofdstad Tirana](#) een metamorfose ondergaan met behulp van burgemeester Edi Rama (2000 – 2011). Hij was ook een kunstenaar en verruilde grijze betonnen blokken voor groene parken en kleurrijke muren. Dwaal door de straten van de Albanese hoofdstad en bewonder de graffiti-kunstwerken. In Tirana zijn relatief weinig historische monumenten. Waar steden als Barcelona of Rome bekend staan om de grootse kerken, ontbreken deze in de Albanese hoofdstad. Godsdienst werd door het communisme verboden en kerken werden gesloopt. Grijze betonnen blokken aan woningen kwamen ervoor in de plaats en vormden het canvas voor Edi Rama.

Bezoek de Tunnel of Love: vroeger nog een grauwe tunnel, nu loop je onder honderden rode harten door. Achter Tirana ligt de ruim 1600 meter hoge Dajti. Met een kabelbaan kun je tot bovenaan deze berg komen, waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over de stad of kunt genieten van een mooie wandeling.

Een niet te missen bezienswaardigheid is de stad [Gjirokaster](#) met haar karakteristieke huizen, die eruitzien als kleine kastelen die elkaar omarmen rond een groot fort. Je ziet de schoonheid van de ramen en de daken bedekt met stenen tegels, geplaveide paden en hun schuine ligging. In deze stad, ook wel 'de stad met duizend treden' genoemd, zijn door de eeuwen heen meesterwerken gemaakt door steenbewerkers en houtsnijders die huizen hebben gemaakt, monumentale deuren, geplaveide wegen, gebeeldhouwde plafonds enz. 'Wees voorzichtig als je de straat oversteekt, want je zou jezelf ineens op een van de daken van huizen kunnen bevinden', - dit zijn de woorden van een grote schrijver uit Gjirokastra, Ismail Kadare, in zijn boek 'Kroniek in Steen', die Gjirokastra beschrijft als een [architecturale luchtspiegeling](#).



Voor de meer [avontuurlijke toerist](#) en/of een [natuurliefhebber](#) is een bezoek aan de [Nivica Canyons](#), een van de mooiste natuurlijke plekken in Albanië, aan te raden. Alles bij elkaar zijn de canyons 40 km lang en 15 km breed. De Nivica Canyons zijn uniek vanwege hun schoonheid en trekken daarom veel mensen aan voor avontuurlijk toerisme.

Ook de [Blue-Eye Spring](#) (Syri i Kalker) in het zuiden van Albanië is zeker

de moeite waard om te bezoeken. De intens blauwe bron is legendarisch, omdat men erin heeft gedoken tot een diepte van 50 meter en nog steeds had de duiker de bodem niet gezien. Niemand schijnt dus te weten hoe diep de bron is.



Vervoer

Het vluchtschema van deze reis is als volgt, waarbij je 23 kilo ruimbagage mee mag nemen:

1	AZ	107	N	15JUL	1	AMS	FCO	1155	1410
2	AZ	584	N	15JUL	1	FCO	TIA	1655	1820
3	AZ	585	N	25JUL	4	TIA	FCO	1130	1255
4	AZ	110	N	25JUL	4	FCO	AMS	1440	1710

FCO = Rome TIA = Tirana

Vanaf het vliegveld heb je de gehele reis de beschikking over huurauto's en/of busjes.

Bijzonderheden

Screening:

- Deze reis is geen gewone Koersvakantie. Kennismaking met het zendingswerk (in Albanië) staat centraal. De samenstelling van de groep en de beweegredenen van de deelnemers om mee te gaan met deze zendingsreis, zijn belangrijk om deze reis tot zegen te laten zijn voor jou en voor het zendingswerk in Albanië. Daarom is de groepsgrootte tot 12 deelnemers beperkt en geldt voor deze reis een extra screeningsronde waarin we je vragen jouw motivatie om mee te gaan toe te lichten en gaan we met je in gesprek over de verwachtingen die je bij deze reis hebt. Na jouw aanmelding via de Koerswebsite word je hierover verder geïnformeerd.

Gezondheid:

- Voor deze reis moet je een normale conditie hebben en goed tegen warmte kunnen.

Reispapieren

- Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op de datum dat je vertrekt.

Reiskosten

Inclusief:

- Huurauto's (incl. brandstofkosten van het vliegveld naar de accommodaties en terug)
- Huur van de accommodaties
- Vliegtickets

Exclusief:

- Proviand (ca. €150,-)
- Excursies en excursiekilometers (ca. €175,-)

Exclusieve kosten zijn zeer afhankelijk van wat je als groep kiest in wat en waar je eet en welke excursies je kiest te gaan doen.

